

WIE ZIJN WIJ?

De Leuvense Vredesbeweging vormt een samenwerkingsverband van 9 Leuvense organisaties, werkzaam rond vrede, ontwapening, verzoening en geweldloze conflicthantering.

Onze werking richt zich zowel naar de beleidsmakers als naar het grote publiek.

Op de achtergrond van de Leuvense vlag prijken 2 klaprozen, een rode en een witte.



De rode klaproos staat symbool voor de oorlogsherdenking van de 1^e wereldoorlog. De witte klaproos staat symbool voor vrouwen en duurzame vrede. Ze symboliseert zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de vrouw in conflictgebieden.

MEER INFO

<https://mundialeuven.be/werkingen/vrede>
Leuvensevredesbeweging@gmail.com



Leuvense Vredesbeweging & Inhuldiging standbeeld de onbekende oorlogsvrouw

V.U. Ria Verjauw

INSCHRIJVING

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen **vóór** 1 november 2020 per e-mail naar leuvensevredesbeweging@gmail.com
Graag vermelding van organisatie/naam

PRAKTISCHE INFO

De inhuldiging vindt plaats in Leuven op het Benedenplein – Zuster Jeanne Devosplein, gelegen net achter de stationstunnel die vertrekt vanaf het Martelarenplein.

Het standbeeld is een geschenk van de Leuvense Vredesbeweging, de KU Leuven en de stad Leuven.



KU LEUVEN

EEN GIFT

Om dit project te verwezenlijken is een gift welkom op het rekeningnummer: BE99 5230 8018 5026 met vermelding: "gift standbeeld 11 november 2020"

INHULDIGING

STANDBEELD VAN

DE ONBEKENDE OORLOGSVROUW

VREDE HEEFT VROUWEN NODIG



Dit standbeeld is een initiatief van de Leuvense Vredesbeweging en kwam tot stand in samenwerking met KU Leuven en de stad Leuven.

De beeldhouwster is Liliane Versluys.

Het standbeeld van " **de Onbekende Oorlogsvrouw - Vrede heeft Vrouwen nodig** " roept vrouwen op om zich actief in te zetten voor vrede.

Vrouwenkracht is Vredesmacht

Omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld in tijden van oorlog en conflict, zijn vrouwen de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog en gebrek aan verdraagzaamheid. Er is een enorm potentieel om vrouwen te mobiliseren voor duurzame vredesopbouw.

Het standbeeld van **de Onbekende Oorlogsvrouw** verwijst naar de vrouwelijke dimensie van oorlogsleed. En naar de inzet van vrouwen, die de zorg voor hun gezin en de gemeenschap in oorlog en conflictsituaties blijven dragen.

De gedachte, dat vrouwen een enorme kracht kunnen ontwikkelen wanneer zij zich actief inzetten voor vrede, wil de Leuvense Vredesbeweging op 11 november, ook de Nationale Vrouwendag, telkens opnieuw in de schijnwerpers plaatsen.

PROGRAMMA

13u30 Martelarenplein: oproep tot deelname aan de inhuldiging: percussie Murga

13u55 Al zingend door de stationstunnel met het Strijdkoor Kontrarie naar het Benedenplein – Zuster Jeanne Devosplein

14u00 Toespraken
- Prof. Em. Katlijn Malfliet, *vredesvrouw, namens de Leuvense Vredesbeweging*
- Getuigenis door vluchtelingen-vrouwen, waaronder Marie Bamutese, *vredesvrouw, co-auteur van 'Marie- overleven met de dood' (2015)*

Strijdkoor Kontrarie

15u00 **Inhuldiging**
- Lies Corneillie, *schepen van gelijke kansen & mondiaal beleid*, Denise Vandevoot, *schepen van cultuur en evenementen*.

- Liliane Versluys, *beeldhouwster*, legt de betekenis van het beeld in artistieke termen uit.

- Gedicht door Maria Van Doren, *theologe, Vrouw in het Zwart*

15u30 Receptie

VREDESLIEDEREN OP BEIAARD

De plechtigheid wordt omkaderd door twee beiaardconcerten met vredesmuziek, verzorgd door Luc Rombouts, beiaardier van de Vredesbeiaard in de Abdij van het Park, en de universiteitsbeiaard van Leuven.

Van 13u00 tot 13u45 speelt de bibliotheekbeiaard.

Van 17u00 tot 18u00 klinkt de Vredesbeiaard in de Abdij van het Park.

De Vredesbeiaard in de Abdij van het Park is een gezamenlijk verzoeningsproject van de steden Leuven en Neuss am Rhein.

De kleinste klok van dit instrument werd geschonken door de Leuvense Vredesbeweging.



Als openingsnummer speelt beiaardier Luc Rombouts "Where have all the flowers gone" een pacifistisch lied van de Amerikaan Pete Seeger, dat bekender is geworden in de Duitse versie van Marlene Dietrich als "Sag mir wo die Blumen sind"